

# JORSALA: EEN PAD VOOR DIALOOG

**NE** In 2005 trok Sebastien de Fooz (zoon van Christian de Fooz, **Rc Gent**) te voet naar Jeruzalem. Hij stapte meer dan 5.000 kilometer in 184 dagen, door 12 landen, via Centraal-Europa en het Midden-Oosten naar Israël en Palestina. Of hij Jeruzalem ooit zou bereiken, wist hij niet. Hij vertrok met 50 € op zak, en liet zich vooral leiden door het onverwachte en door de spontane hulp van mensen. Zijn tocht bracht soms hilarische toestanden mee, soms ergernis, maar vooral ook een andere kijk op drie wereldgodsdiensten: het christendom, het jodendom en de islam. In een tijd waarin conflicten meer en meer blijken te draaien rond religieuze tegenstellingen, zocht hij uit of deze drie godsdiensten ons echt tot verschillende mensen maken.

Deze solotocht was ook een queeste, waarin hij persoonlijke angsten overwon en allerlei maatschappelijke vooroordelen stap voor stap leerde ontcrachten. Deze intense ervaring werd de voedingsbodem voor Jorsala: een vzw die dialoog bevordert en die ruimte creëert om culturele, religieuze, politieke en etnische verschillen te overbruggen.

In 2012 ging de eerste Jorsala-tocht van start. Een groep van ongeveer 60 deelnemers trok te voet van Brussel naar Aken. De deelnemers kwamen uit heel België – Vlamingen, Franstaligen en Duitstaligen – maar ook uit Afrika, Japan en Duitsland.

In 2014 stapte Jorsala voor het eerst naar Istanbul. 3.450 km, van het hart van Europa, langs de breuklijnen van de Balkan, tot de poort naar het Oosten. De tocht vertrekt op 8 mei in Ieper, een van de vele plaatsen waar de Eerste Wereldoorlog werd uitgevochten. Een belangrijke stopplaats onderweg wordt Sarajevo, waar die oorlog begon. Iedereen kan mee op stap, voor een lang of korter traject. Jorsala verwacht van de deelnemers enkel een open geest voor nieuwe omgevingen en ontmoetingen. De deelnemers moeten ook zelf instaan voor hun logistieke behoeften (verplaatsing, voeding, overnachting...).

Verscheidene Rotariërs hebben hun steun al toegezegd voor dit project. Die kan verscheidene vormen aannemen, aldus Sebastien: 'Financiële giften zijn natuurlijk welkom, maar Rotary is ook een uitstekend kanaal om ons initiatief verder bekend te maken. Net als Rotary wil Jorsala banden scheppen tussen mensen, de weerstand tegen verscheidenheid verminderen en het gemeenschapsgevoel bevorderen. Rotariërs kunnen de deelnemers on-



▲ Istanbul

derweg ook onderdak bieden of ontmoetingen organiseren. Uiteraard zijn de Rotariërs ook meer dan welkom om effectief een stuk mee te stappen. Misschien kunnen ze zich zelfs laten sponsoren ten bate van een clubproject?'

S.V.

## JORSALA: UN CHEMIN QUI INVITE AU DIALOGUE

**FR** En 2005, Sébastien de Fooz (fils de Christian de Fooz, **Rc Gent**) est parti à pied à Jérusalem. Sans jamais être sûr d'atteindre son but, il a marché plus de 5.000 km en 184 jours, traversant douze pays, l'Europe centrale et le Proche-Orient sur son chemin vers Israël et la Palestine. Parti avec en poche un billet de 50 €, il s'est surtout laissé guider par des rencontres surprenantes et spontanées. Son périple l'a mené à des situations tantôt hilarantes, tantôt déplorables, mais elles lui ont permis d'apprendre à poser un regard différent sur les trois grandes religions monothéistes : le christianisme, l'islam et le judaïsme. Dans un monde où tant de conflits semblent tourner autour des oppositions religieuses, il a su trouver, au fil de ses nombreuses rencontres, une intensité qui nous lie tous.

Ce chemin a aussi été celui d'une déconstruction personnelle : quand tombent les peurs, les préjugés, les réflexes de protection, transparait alors quelque chose qui est au plus près de l'humain, en ce qu'il est aussi ouvert à l'infini.

Cette expérience a été le terreau de l'asbl Jorsala : une invitation à se mettre en chemin, à parcourir une route qui invite au dialogue tout en promouvant des espaces de rencontres qui se situent sur des fractures culturelles, religieuses, politiques et ethniques.

La première marche de Jorsala a été organisée en 2012. Un groupe d'environ 60 participants est parti de Bruxelles pour rallier Aix-la-Chapelle. Les volontaires venaient de toute la Belgique (Flamands, francophones et germanophones), mais aussi d'Afrique, du Japon ou d'Allemagne.

En 2014, pour la première fois, Jorsala a pour objectif Istanbul. La marche débutera le 8 mai à Ypres, un des nombreux champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Une des étapes les plus symboliques sera Sarajevo, là où cette guerre a commencé. Tout le monde peut participer à la marche, dans son intégralité ou en partie. Seule condition : avoir un esprit ouvert et propice aux rencontres. Chacun est responsable de son propre itinéraire, de son voyage, son budget, son logement, sa nourriture et sa sécurité.

Plusieurs Rotariens soutiennent ce projet. 'Évidemment, les dons financiers sont les bienvenus', dit Sébastien. 'Mais le Rotary peut également être un excellent outil pour promouvoir notre initiative. Tout comme lui, l'asbl Jorsala veut créer des liens entre les gens, réduire la résistance à la diversité et favoriser un sentiment de fraternité. Les Rotariens peuvent aussi fournir un endroit pour dormir ou organiser des rencontres sur la route. De toute évidence, ils sont plus que bienvenus pour participer eux-mêmes. Peut-être peuvent-ils même se faire parrainer au profit d'un projet de leur club?'

S.V.

INFO : [www.jorsala.org](http://www.jorsala.org)