



Jorsala op stap van Brussel naar Aken (2012).



## Een voettocht doorheen verscheidenheid

In 2005 trok Sebastien de Fooz met € 50 op zak te voet naar Jeruzalem, 6.000 kilometer door 12 landen. Onderweg liet hij zich leiden door het onverwachte en door de spontane hulp van mensen. Zijn tocht bracht soms hilarische toestanden mee, soms ergernis, maar vooral een andere kijk op de grote religieuze, sociale, culturele en politieke tegenstellingen van vandaag.

### Samen op stap

Deze intense ervaring werd de voedingsbodem voor het project Jorsala: een pad voor dialoog, over onze verschillen heen. In 2012 ging de eerste Jorsala-tocht van start. Een groep van 60 deelnemers van heel diverse origine trok te voet van Brussel naar Aken en verbleef onderweg op heel diverse gastvrije plaatsen.

Vandaag wordt Jorsala gedragen door een grote groep vrijwilligers en geïnteresseerden uit Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. Het is een bijzonder eigenzinnig project met een

grote uitdaging, een motiverende visie, geen geld, maar veel vrijwillig enthousiasme. Jorsala nodigt uit om samen op stap te gaan, van het centrum van Europa, langs de breuklijnen van de Balkan, tot Istanbul, de poort van het Oosten en de moslimwereld, een tocht van 3.600 km. De traagheid van het stappen zet hart en geest open voor het eigen ik, en voor wie en wat het pad kruist of mee op weg gaat. Mensen verschillen door wie ze zijn, maar persoonlijke ontmoeting tussen mensen schept banden en vermindert weerstand tegen verscheidenheid.

### Ieper-Brussel

Op 8 mei worden de stappers door het stadsbestuur van Ieper en een Balkanfanfare uitgewuifd. Ze trekken sereen over de frontlinie, langs de begraafplaatsen van zovele jonge mensen, elk met hun eigen dromen en verhalen. Indringende herdenkingsmomenten zijn er op het Bedford House Cemetery en het Soldaten Friedhof Menenwald. Het pad loopt doorheen de Leie-Scheldestreek, de Vlaamse Ardennen en het Pajottenland, mensen ontmoetend in hun grote verscheidenheid. Deze prelude van de grote tocht wordt op 14 mei in Brussel afgerond met een officiële ontvangst in de Belgische Senaat.

### Meestappen

Iedereen is welkom om mee te stappen. Je stapt naar keuze individueel of in groep. De concrete route wordt meegegeven. Tussen Ieper en Brussel zijn de (Spartaanse) verblijfplaatsen vooraf geregeld (slaapzak en slaapmatje meebrengen!). Vanaf dan stapt iedereen op eigen ritme in volle vrijheid, individueel of in groep. De route is slechts indicatief bepaald. Alleen de knooppunten liggen vast. Enkel daar ligt de verblijfplaats vast, wordt een rustdag ingelast en zijn er lokale ontmoetingen. Daar kunnen stappers ook instappen of hun tocht beëindigen.

Info en inschrijvingen: [www.jorsala.org](http://www.jorsala.org)

### Ieper en Sarajevo

In 2014, honderd jaar na het begin van WOI, herdenkt Jorsala de breuklijnen van toen, van Sarajevo tot Ieper, of omgekeerd. Zoals bij elk conflict stonden mensen lijnrecht tegenover elkaar. Christenen, joden, hindoes en ongelovigen. Blank maar ook bruin en zwart. Hetero en homo. Leraar en arbeider. Allen stonden ze - en vielen ze - in de loopgraven. Met enkel een ander uniform aan. Deze gruwel van toen werd

later, en ook nu nog, herhaald op veel plaatsen in de wereld. Jorsala wil deze beide symboolsteden in 2014 verbinden met een voettocht in het teken van verbondenheid en dialoog.

### Brussel-Sarajevo-Istanbul

Dan begint het avontuur. De richting ligt vast, de route iets minder en het warme nest voor de nacht is niet vooraf geregeld. Jorsala rekt op de openheid van hart en geest bij alle deelnemers, op de gastvrijheid van mensen en instanties onderweg, op de onderlinge inventiviteit en verbondenheid. Al stappend – en zeker op de knooppunten onderweg – zijn er ontmoetingen met een grote diversiteit aan mensen. In Sarajevo worden de stappers officieel ontvangen en gaan er diverse activiteiten door. Daarna stappen een aantal pioniers verder door naar Istanbul.

Paul De Marez

